

Fakta om Demokratiska Republiken Kongo

ibland kallat Kongo-Kinshasa, är ett land i Centralafrika som till ytan är lika stort som Västeuropa och har ca 80 miljoner invånare. Trots att landet är ett av de rikaste i världen när det gäller naturtillgångar är befolkningen en av världens fattigaste. Landet präglas av korruption, vanskötsel och inbördeskrig. Över hälften av invånarna, kanske så många som 80 procent, lever på mindre än 1,25 USD (ca 11 kronor) per dag.

DR Kongo ligger i botten på FN:s index för mänsklig utveckling, Human Development Index, som mäter t ex livslängd, tillgång till utbildning och hälsovård och nationalinkomst.

DR Kongo räknas som ett av de minst jämställda länderna i världen där många flickor och kvinnor utsätts för könsrelaterat våld och kränkningar. DR Kongo räknas även som ett av de mest sköra länderna i världen enligt Fragiles States Index (The Fund for Peace).

Läs- och skrivkunskigheten har förbättrats de senaste åren, men med stora skillnader mellan pojkar och flickor. Tillgång till utbildning bygger i stora delar på att familjen själv kan bekosta sådan, även om det formellt ska vara gratis i det offentliga utbildningssystemet. Läs- och skrivkunskigheten bland unga ligger på ca 86 % och bland vuxna på ca 77 %.

I östra delen av landet pågår flera parallella väpnade konflikter mellan olika rebellgrupper och DR Kongos armé. Armén är understödd av FN:s fredsbevarande styrka, MONUSCO. Under 2016 blossade konflikter upp i andra delar av landet, bland annat i Kasai-provinserna i de centrala delarna av landet och Tanganyika i sydöst.

Omkring 7,3 miljoner personer har behov av humanitärt stöd. Inom landet finns 2,2 miljoner internflyktingar, varav 500 000 tillkom under 2016. Landet ger dessutom asyl till ytterligare 450 000 flyktingar från Rwanda, Centralafrikanska republiken, Burundi och Sydsudan.

Mukimbugugruppen

c/o Rimforsa missionsförsamling, Kalmarvägen 40, 590 43 Rimforsa

Ordförande: Nils-Gunnar Wehov, 0705-51 63 03

Bankgiro: 5296-8732 • Swish 123 272 555 4

Hemsida: www.mukimbugu.se

Facebook: Mukimbugugruppen



Att få lära sig att
läsa och skriva
är en mänsklig
rättighet

Det finns närmare 770 miljoner analfabeter i världen idag varav de flesta är kvinnor. Den som är analfabet står oftast försvarslös i samhället. Därför är första steget ur ur fattigdom, förtryck och utanförskap att lära sig läsa, skriva och räkna.

I kommunen Wombo i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo har fyra svenska församlingar sedan 2001 ett samarbete med församlingen i Mukimbugu. Området är avsidet beläget, fattigt och befolkningen försörjer sig på småskaligt jordbruk.

I april 2018 inleddes alfabetiseringsprojektet PRODAK (Projet d'autonomisation et d'alphabétisation École Populaire de Kasi/Mukimbugu) vars långsiktiga syfte är att människor ska få möjlighet att ta ansvar för och förbättra sin livssituation.

Med hjälp av en metod utarbetad av den svenska ideella föreningen ALEF (Adult Learning and Empowerment Facilitators) får invånarna i området nu hjälp till självhjälp, där första steget är att lära sig läsa och skriva på modersmålet kikongo.

**Vill du vara med och göra en insats?
Läs om hur du kan stötta och medverka**

Folkbildning på modersmålet

ALEF har utarbetat en metod för vuxna analfabeter som inte bara handlar om att lära sig läsa, skrivna och räkna. I förlängningen handlar det bland annat om att kunna hjälpa sina barn i skolan, undvika att bli lurad i affärer, ha koll på sin ekonomi, försvara sina rättigheter, delta i demokratiska processer, driva egna företag, hantera relationer och familj samt förbättra hälsa och hygien.

Målet är att människor ska ta kontroll över sina liv genom att lära sig använda läsning, skrivning och matte som redskap i vardagen.

Bakgrund till projektet

Sedan 2001 har Equmeniakyrkan i Skeda, Kisa frikyrkoförsamling, Rimforsa missionsförsamling och Södra Vi missionsförsamling haft ett vänförsamlingssamarbete med församlingen i Mukimungu som tillhör CEC (Evangeliska kyrkan i Kongo). Platsen är av speciell historisk betydelse eftersom det var till Mukimungu dåvarande Svenska Missionsförbundet skickade sina allra första missionärer på 1880-talet.

Olika projekt och personutbyten har genomförts och under många år har samtal förts om att komma igång med vuxenutbildning i Mukimungu-området. För detta ändamål har *École populaire* (Folkets skola) i Kasi bildats med inspiration från svensk folkhögskola.

I november 2017 genomfördes ett två veckor långt seminarium i Kimpese där två personer från Sverige tillsammans med fem representanter för Folkets skola i Kasi undersökte förutsättningarna för att genomföra ett projekt. Resultatet blev positivt och både i Sverige och i Kongo togs beslut om att starta projektet i april 2018.

Första året genomfört!

I april 2018 genomfördes ett månadslångt arbetsmöte då undervisningsmaterial för det första året arbetades fram på det lokala språket kikongo. Därefter har studieledare utbildas i metoden och de första studiegrupperna i fem olika byar startade under sommaren med 138 deltagare. Kurserna ska hålla på i ca sju månader och därefter ska projektet utvärderas.

En halvtidsutvärdering gjordes i oktober med *mycket* positivt resultat. Nu planerar vi för att undervisningsmaterial för andra årskursen ska utarbetas våren 2019 och nya studiegrupper dras igång — förhoppningsvis i ännu fler byar i området.

Avgörande i det här projektet är att det är **lokalt förankrat** och helt och hållet **drivs och leds på plats**. En projektledare är anställd liksom ett antal coacher som utbildar studieledare och regelbundet besöker studiegrupperna. Detta gör projektet långsiktigt hållbart.

Ekonomi

Att genomföra ett projekt av den här omfattningen är naturligtvis inte gratis. Att ta fram studiematerial kostar inledningsvis en hel del, men när detta arbete väl är gjort räknar vi med att arbetet ska rulla på i många år.

Från svensk sida ställer vi upp ekonomiskt för att möjliggöra att projektet kommer igång. Vi räknar med att första året kostar ca 300 000 kronor. De två följande åren kommer att kosta ungefär lika mycket. Det är pengar som vi samlar in i Sverige. Vår partnerorganisation i Kongo ställer upp med insatser i form av arbete, pengar och in natura. Efter tre år är det meningen att

projektet ska fortsätta att rulla på och finansieras lokalt. En plan för hur detta ska ske håller på att utarbetas av *École Populaire*.

Projektets ekonomi kontrolleras och revideras av CEC:s projektorganisation BCPAD i Kimpese.

Vill du vara med?

Vi vänder vi oss till alla som vill vara med och göra en betydelsefull insats som gör det möjligt för medmänniskor i ett annat land att skaffa sig redskap för att förändra sina liv. Minskad fattigdom, förbättrad skolgång, ökad medvetenhet och ökat självbestämmande är några av de långsiktiga målen.



Grupparbete i Mukimungu

- Alla gåvor, stora som små, är välkomna!
- Insamlingar, kollekt, födelsedagsgåvor, julkappar m m.
- Allra helst ser vi ett regelbundet givandet till projektet, det vill säga att du lovar att ge en summa varje månad. Det gör det lättare att planera ekonomin. En stående överföring gör du enkelt i din internetbank genom att gå in på Överföringar, fylla i bg-numret, ange summa, överföringsdatum och klicka sedan i Upprepa och välj t ex Veckovis eller Månadsvis (Det kan naturligtvis se lite olika ut i olika internetbanker).

Du kan sätta in en gåva på bankgiro: 5296-8732. Ange PRODAK.

Du kan också ge en gåva via Swish 123 272 555 4. Ange PRODAK.

Parterna i projektet är

- Mukimungugruppen (Equmeniakyrkan i Skeda, Kisa frikyrkoförsamling, Rimforsa missionsförsamling, Södra Vi missionsförsamling) som i sin tur anlitar ALEF för framtagning av undervisningsmaterial
- *École populaire* i Kasi, CEC (Evangeliska kyrkan i Kongo) och BCPAD (CEC:s projektorganisation)

Läs mer på hemsidan www.mukimungu.se eller på Facebook **Mukimungugruppen**

Kontakta oss via info@mukimungu.se

eller tel 070-588 25 64 (Jan Hultman), 076-833 83 27 (Maj-Lis Persson).